

DOE MEE MET DE SCHRIJFWEDSTRIJD
ter ere van Boxtel, Esch, Liempde & Lennisheuvel

DE BELLEN VAN BOXTEL



© Milja Praagman

MAAK HET VERHAAL AF EN WIN!

Lees hier het begin

De bellen van Boxtel

Door Milja Praagman

Het fietsenrek op de voetbalclub is al bijna vol, als Bas er aankomt. Zoekend kijkt hij om zich heen of Bob en Sofie er al zijn. Daar komen ze aangefietst. 'Bas, moet je nou horen vanmorgen rommelde het bij ons in de tuin. Het geluid kwam uit de Dommel. Het leek wel een wildwaterrivier.' Bob keek hem verbaasd aan 'Echt waar? Bij mij sputterde de kraan, ik schrok me rot.' Waarop Sofie zei: 'Ik zag op weg naar hier dat de dinosaurus op de rotonde is verdwenen! En toen werd ik van mijn sokken gereden door Roel - je weet wel - de razende reporter?!'

Ze lachen alle drie. Want er is niets razends aan Roel, hij is nu juist altijd de slome rust zelve. Misschien ook omdat er meestal weinig gebeurt in Boxtel, Esch en Liempde...Tot nu dan.

Een rommelende Dommel, bubbels uit kraan, razende reporters, verdwenen dinosaurussen? zegt Bas. 'Nou' zegt Bas 'rommelen is misschien niet het goede woord. Het bubbelde, er kwamen bellen uit het water'. 'En bij mij dus bellen uit de kraan' zegt Bob. Er bubbelt iets in Boxtel, dat is wel duidelijk.

Als de trainer fluit en iedereen zich op het veld verzamelt blijven Bob, Bas en Sofie staan. Ze kijken elkaar aan en glimlachen ondeugend, ze draaien zich om. Ze lopen terug naar het fietsenrek en springen ieder op hun fiets. Trainer Bol roept ze; 'Bob, Bas en Sofie... NU, één, twee, drie, de training gaat beginnen!'
Dacht het niet' zeggen de drie eensgezind als ze weg fietsen. Er is iets aan de hand en wij gaan dit tot op de bodem uitzoeken! ...

**Hoe loopt het verhaal over Bob, Bas en Sofie af?
Schrijf het verhaal verder en doe mee.**

Aan de slag!

Wist je dat....

... we in Boxtel een heuse schrijfster hebben wonen en dat ze Milja Praagman heet? Google haar maar eens. En zij heeft speciaal voor ons het begin van een verhaal geschreven.

Dat doet ze omdat de samenvoeging van Boxtel en Esch bijna een feit is. En dat gaan we samen vieren op 31 december. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat houden we nog eventjes geheim. Maar het winnende verhaal zal hoe dan ook door heel Boxtel gehoord worden. Reden genoeg om nu snel te starten met onze Boxtelse schrijfwedstrijd voor de groepen 6-7-8 van de scholen in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch.

Begin december wordt door een professionele jury het winnende verhaal gekozen.

Hoe doe je mee?

- Je gebruikt maximaal 1250 woorden
- Stuur je verhaal in vóór 30 november 2020
- Mail je verhaal naar boxtel@huis73.nl
- Vermeld je naam, leeftijd en woonplaats

Win een tas vol fantastische prijzen en jouw verhaal in de krant en op TV!

En wat als je het even niet meer weet?

Echte schrijvers helpen je graag verder. Kijk op:

--> www.jacquesvriens.nl/schrijftips.htm

--> <https://paulvanloon.nl/schrijftips/>

OF... vraag Milja Praagman zelf om tips. In de herfstvakantie op vrijdag 23 oktober geeft Milja Praagman van 11.00 – 12.30 uur een schrijfworkshop in de Boxtelse bibliotheek. Inschrijven kan via <https://huis73.op-shop.nl>.